

# Herfstvakantie Vossen/Hagedissen: De Magische Scarabee Zonnewijzer BSO

28 oktober t/m  
01 november



Welkom in Egypte,

Deze week duiken we in de wereld van het oude Egypte, leren we van alles over mummies, ontwijken we cactussen en kamelen in de woestijn. Je knippert met je ogen, terwijl je voeten door het hete zand van de Sahara ploegen. We maken mummies van elkaar met wc-papier, doen allerlei leuke spelletjes en maken ook onze eigen Kinetisch zand! We maken als echte chefs allerlei lekkere hapjes en eten die lekker op. Donderdag is het Halloween en kun je je mooi/eng laten schminken. Vrijdag komt Shirley, een kinderyoga docente, van studio Zon en Maan een yoga workshop geven om zo lekker ontspannen het weekend in te gaan. Trek makkelijk zittende kleding aan en kom tot rust tijdens deze workshop. Kortom, het wordt een leuke en gezellige week.

*We wensen jullie heel veel plezier namens het BSO team,*

*Cindy, Hasmik, Ilse, Suzanne, Merel, Shahd, Jeroen en Meryem*

## Maandag



### Move like an Egyptian

Dans als cleopatra, loop rond als een mummie of neem op een troon plaats als een farao. We duiken de Egyptische wereld in!



### Toiletpapier mummies

Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!

**Voor de lunch van vandaag staan er tosti's op het menu**



## Dinsdag



### Gezonde cactussen

Gezonde cactussen maken van groente, fruit en/of kaasblokjes. Een heerlijk gezonde snack!



### Bedoeïenenkamp

Bedoeïenen zijn de nomaden van de woestijn. Het zijn mensen zonder huis, die van plek naar plek reizen. Je vindt ze in Arabische woestijnen. We maken ons eigen bedoeïenenkamp.

**Vandaag eten we lekkere boterhammen voor de lunch**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

# Herfstvakantie Vossen/Hagedissen: De Magische Scarabee Zonnewijzer BSO

28 oktober t/m  
01 november



## Woensdag



### Mummiepop

Kijk eens wat mijn mummie allemaal kan! Door zijn ijzeren skelet kan hij allerlei grappige houdingen aannemen.



### Dorstige dromedaris

De dromedaris heeft dorst! Maar wat hoort hij nu? Water! Wie van de groep heeft geluid gemaakt? De dromedaris mag het raden!

**Vandaag eten we lekkere boterhammen voor de lunch**



## Donderdag



### Mjammie mummies

Mmmmm mummies... Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker.



### Halloweenschmink

Laat je omtoveren met deze schmink-ideetjes tot enge griezel of leuke pompoen.

**Vandaag staan de zelfgemaakte mummies op het menu en natuurlijk is er ook brood met beleg**



## Vrijdag



### Kinetisch zand maken

Tijdens deze activiteit ga je zelf kinetisch zand maken. Het voelt lekker aan je handen en je kunt er de leukste creatieve dingen mee doen. Ontdek het zelf!



### Externe aanbieder: Kinderyoga

Yoga voor kinderen, Beweeg jij ook mee op het thema van de les

**Vandaag eten we lekkere boterhammen met beleg bij de lunch**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken