

Herfstvakantie Pandaberen/Koalaberen: De Magische Scarabee Grote Beer BSO

28 oktober t/m
01 november



Deze week gaan we terug in de tijd... We duiken we in de wereld van het oude Egypte. We moeten cactussen en kamelen ontwijken in de woestijn. Natuurlijk gaan we jullie alles leren over de mummies en het ontrafelen van de geheimen die de farao's verborgen hielden. Kan jij je voorstellen hoe zij er vroeger uit zagen? Nee? Dan kom je het deze weken te weten! . Welkom in Egypte! En pas op voor het drijfzand ;)

Groetjes,

Asena, Chanel, Demi, Djovah, Lilit, Najoua en Teddy.

Maandag



Zanddeegkoekjes

Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere koekjes maken. Bovendien is dit recept ook geschikt voor het maken van een lekkere bodem voor je appeltaart. Misschien ook nog een goed idee?



Woestijn yoga

We gaan heerlijk ontspannen tijdens een yogasessie. We doen woestijn poses, denk hierbij aan een cactus of dromedaris die we nadoen!

Lunch: Brood



Dinsdag



Mummiepop

Kijk eens wat mijn mummie allemaal kan! Door zijn ijzeren skelet kan hij allerlei grappige houdingen aannemen.



Nature Tie Dye Shirts

Weet jij wat 'Tie Dye' is? We gebruiken natuurlijk materiaal en verf om saaie T-shirts om te toveren tot een kleurrijk stukje mode!

Lunch: Brood.



Woensdag



Zanderig zandschilderij

We verven niet met verf maar met zand! En natuurlijk met lijm, anders blijft het niet plakken op ons schilderij!



Externe aanbieder: Reptielen presentatie

Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een unieke presentatie over reptielen. Kinderen komen meer over reptielen te weten EN krijgen de kans om een slang of hagedis te aaien of aan te raken!

Lunch: Brood



Donderdag



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Herfstvakantie Pandaberen/Koalaberen: De Magische Scarabee Grote Beer BSO

28 oktober t/m
01 november



Mjammie mummies

Mmmmm mummies... Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker.



Wasknijper kameel

Maak deze grappige kameel van een eierdoos, karton en vier wasknijpers.

Lunch: brood

Vrijdag



Egypte diorama

We maken een diorama: een hippe, open kijkdoos. Je kunt eindeloos variëren en zelf bepalen wat er precieste zien is.



Het raadsel van Cleopatra

Heeft een kameel of een dromedaris nou twee bulten? En kan er wel iets groeien in de woestijn?

Geef de goede antwoorden, ontcijfer de hiërogliefen en los het raadsel van Cleopatra op!

Lunch: tosti



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken