



Een grote spin...Een spook...Een heks die langs vliegt op haar bezem... Een vleermuisje....

Het maakt ons allemaal niet uit want wij zijn toch niet bang!!

Deze week gaan we laten zien hoe groot en stoer wij zijn! Want de donderdag avond in deze vakantie week wordt er op de meeste plekken Halloween gevierd. En dat kan best een beetje spannend zijn. Daarom gaan wij deze hele week in "training", We gaan hard lachen om gekke griezels, we gaan griezelblik omgooien, doen de loco dans in de BSO disco, we gaan mummies inpakken en lekkere pompoensoep eten. En daarna kunnen we straks allemaal roepen: **IK BEN NIET BANG!!!**

Tot dan! liefs Micheline, Denise, Margriet, Lieke, Isabel, Pien en Gaby.

Maandag



Spinnenweb van zout

Dit is écht heel cool! We maken zelf een spinnenweb met witte lijm, op zwart papier en strooien er zout overheen. Het lijkt net echt! Je kunt het zelfs een kleurtje en glitters geven.



Griezelblikken gooi spel

Dit griezelblikken gooi spel is een leuke, eenvoudige knutsel- en spelactiviteit ineen. Je hebt er wel een flink aantal lege conservenblikken voor nodig, dus spaar je mee?



Brouw je eigen toverdrank

Deze griezelige brouwsels maak je van verschillende kleuren limonade of vruchtensap. Week de etiketten van lege flesjes en vul ze met jouw mengsel. Lekker griezelen...!

Dinsdag



Maskers van bladeren

Gebruik bladeren van buiten om je eigen toffe masker te maken. Knip je masker uit, plak de bladeren op en versieren maar! Steel de show tijdens een feest met jouw eigen masker van bladeren!



Scavenger Hunt: Herfstzoektocht

In de herfst zie je niet alleen dat de bladeren verkleuren maar je ziet nog veel meer veranderen in de natuur. Kun jij alles vinden bij deze 'hunt'?



Mjammie mummies

Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kies degene die jij wilt maken en eet het lekker op.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken



Woensdag



Herfst jump

Ga op zoek naar de juiste route en volg de verschillende herfstvoorwerpen!



Pompensoep

Dit wordt een heerlijk soepje. Met slechts een paar ingrediënten maken we deze lekkere en gezonde pompensoep.

Donderdag



Karel de regenworm

We luisteren naar een verhaal over Karel de regenworm. We gaan allerlei spelletjes doen om te zorgen dat Karel weer een gezonde regenworm wordt.



Coco Loco

We gaan een feestje organiseren! Niet zomaar een feestje, maar een Día de Muertos feest. We laten ons schminken, maken onze eigen decoratie en dansen er op los op de dansvloer!

Vrijdag



Heksenhoed werpen

Eerst maken we heksenhoeden. Daarna is het tijd om hier mee te gaan spelen! Hoe snel kun jij de ringen om de heksenhoeden werpen?



Pompoenen beschilderen

Uitgehoud met een lichtje er in zijn pompoenen echt prachtig, maar beschilderen is ook geweldig! Welk ontwerp maak jij?



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken